



# Liturgisch moment - moment de liturgie

*Sta op en eet wat – Lève-toi et mange  
Studiedag CBL / Journée d'étude LBQ*

A lit yellow candle is the central focus, with a bright flame. The background is dark and out of focus, showing silhouettes of people and a screen displaying a map. The overall mood is solemn and contemplative.

**Openingstekst: Kwetsbaarheid**  
**Texte d'ouverture: Fragilité**

## Allumer la lumière

Quand le chemin de la vie nous mène à travers le désert  
nous avons soif d'eau vive,  
soif de mots qui donnent la vie.

Pour tous ceux ici présents,  
et pour ceux qui sont reliés à nous à la maison  
nous allumons un cercle de lumières, des petites  
flammes  
qui brûlent comme signes de lumière et d'espoir.

Car:

*Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit  
devient lumière autour de moi; Même les ténèbres ne  
sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, Et  
les ténèbres comme la lumière. (Psaume 139,11-12).*



## Licht ontsteken

Op de woestijntocht door het leven  
dorsten wij naar levend water,  
naar woorden die leven geven.

Voor ieder hier aanwezig  
en voor wie thuis met ons verbonden is  
ontsteken wij een kring van licht, een vlammetje  
dat brandt als een teken van licht en hoop.

Want:

*Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,' ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. (Ps 139,11-12).*



# Heel het duister - La ténèbre



La té - nè - bre n'est point té - nè - bre de - vant toi:  
Heel het dui - ter is vol van luis - ter door uw licht,

la nuit com - me le jour est lu - miè - - - re.  
de nacht is als de dag net zo hel - - - der.

## Poème

Pas dans l'ivresse de la performance,  
mais dans le labeur laborieux  
ou quand le doute  
ronge les bords de ton âme  
et que jour après jour  
tu dois rassembler des lambeaux de courage,  
on trouve probablement  
la plus honnête preuve  
de ce qu'il y a de plus  
en l'être humain.  
Sa force  
puisée dans la fragilité.  
Sa beauté invisible.  
Heureux qui en est le témoin.



## Gedicht

Niet in de roes van de prestaties,  
maar in het moeizame gezwoeg  
of wanneer twijfel  
aan de randen van je ziel knaagt  
en je van dag tot dag  
de flarden moed bijeen moet rapen,  
vindt men wellicht  
het eerlijkste bewijs  
van wat er meer is  
in een mens.  
Zijn kracht  
uit kwetsbaarheid gewonnen.  
Zijn ongeziene schoonheid.  
Gelukkig wie daarvan  
getuige is.

*Kris Gelaude*

*Vertaling/ Traduction: Jean-Claude Thienpont &  
Marie-Claire Vandooren*

